

Over Noach, de ark en de regenboog

De geschiedenis van de ark en de regenboog kun je lezen in het eerste boek van de Bijbel (het boek van God), Genesis hoofdstuk 6 tot en met 9. Dat is ongeveer 5000-7000 jaar geleden. De ark was 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Een 'el' is de maat van elleboog tot einde hand, en dat verschilt per mens. Hoe langer je armen, hoe groter de el, de maat varieert van 50-75 centimeter. Als we nu eens de kleinste maat (50 cm) aanhouden, dan komen we tot de volgende afmetingen van de ark:

- lengte 300 el = 150 meter,
- breedte 50 el = 25 meter,
- hoogte 30 el = 15 meter. *(lees maar in Genesis 6 vers 15)*

Kun je je een voorstelling maken hoe groot dat is? Wel 1,5 voetbalveld lang! Zo hoog als een flat van 6 verdiepingen! Voor die tijd een kolossaal schip!



Waarom moest Noach dit geweldig grote schip bouwen? Ik zal het je vertellen: De ark was eigenlijk een heel grote reddingsboot, gemaakt om de dieren en de mensen te redden. Te redden? Waarvan dan wel? Nou, voor de WATERVLOED! De hele aarde zou onder water verdwijnen en alleen in de ark was je veilig. De mensen op aarde waren slecht, ze maakten ruzie en vermoordden elkaar. Ze waren ongehoorzaam en dat maakte God erg boos en verdrietig. Op een gegeven moment kon God het niet meer aanzien en besloot Hij dat er een allesvernietigende watervloed zou komen...

De bouw van de ark

We lezen er niets over in de Bijbel, maar Noach zal ongetwijfeld hulp gehad hebben bij het bouwen van de ark. Misschien wel van zijn 3 zonen Sem, Cham en Jafet. Maar alles moest gebeuren met gebrekkig gereedschap, en elektriciteit hadden ze toen niet hoor! Stel dat je allemaal bomen hebt van 30 cm dik en 10 meter lang, dan waren er alleen al voor de buitenkant van de ark 5000 bomen nodig. Reken maar na als je het kunt! En dan moesten alle spanten en hokken voor de dieren nog.....

Noach is ongetwijfeld een goed vakman geweest, maar God zal hem wijsheid gegeven hebben, want bouwtechnisch gezien was de ark een waar 'kunstwerk'.

Wat zal Noach uitgelachen en bespot zijn... zo'n grote boot bouwen op het land, terwijl er geen zee in de buurt was. Noach zal de mensen vast gewaarschuwd hebben voor de grote watervloed die zou komen en dat mensen in de ark veilig zouden zijn..... Zouden de mensen geluisterd hebben?

Wie gingen er in de ark?

- landdieren (onrein 1 paartje, rein 7 paartjes van elke soort, zie Leviticus 11 voor info rein-onrein.)
- vliegende dieren (7 paartjes van elke soort),
- geen zeedieren,
- heleboel mensen??.....NEE, MAAR 8!



Dat is weinig! Alleen Noach, zijn vrouw, en hun 3 zonen met hun vrouwen gingen in de ark. De dieren kwamen zelf naar Noach (Genesis 7 vers 15), ze moesten luisteren naar God, hun Schepper, of ze wilden of niet. Maar aan de mensen heeft God de mogelijkheid gegeven om zelf te kunnen kiezen of ze naar Hem luisteren en Hem gehoorzamen. En wat erg, behalve het gezin van Noach luisterde er niemand.... En toen de watervloed kwam, was het te laat. De deur was toen gesloten en ging niet weer open.... Ook nu geloven veel mensen niet in God en kun je je alleen voelen als je als enige van je klas of je vriendjes in God gelooft.

Uit de ark en dan?

Pas nadat God het gezegd had (Genesis 8 vers 15) gingen Noach en de anderen naar buiten. Ze hadden meer dan een jaar in de ark gezeten! Wat zullen ze verwonderd rond gekeken hebben. De hele aarde was als nieuw! Noach was zo vol bewondering en dankbaarheid dat hij een altaar bouwde (van aarde of stenen) en reine dieren aan God offerde. Zo kon Noach zijn dankbaarheid tonen aan God. Ken jij dat ook? Nee, we hoeven nu geen dieren meer te offeren, dat was vroeger. Wij hebben het veel makkelijker, door de Here Jezus kunnen we zo tegen God praten (bidden) of mooie liederen voor Hem zingen.



De regenboog

Rondom de troon van God is een regenboog (Openbaringen 4 vers 3) Die is daar altijd. Op aarde is soms een regenboog, als de zon 'in de wolken' schijnt, als het regent of geregend heeft. In de wolken, eerst de bringers van de straf (de regen) is nu het teken van de trouw van God zichtbaar

Dat God doet wat Hij belooft aan Noach, maakt Hij zichtbaar in het teken van de regenboog. God beloofde dat de aarde nooit meer zo'n vloed zou meemaken die alles vernietigde. Iedere keer als Noach een regenboog zag (en dat zal wel vaak

geweest zijn) werd hij herinnerd aan de beloften van God, die altijd doet wat Hij zegt.

Ken jij dat geheim van de regenboog ook al? Hoe vaak heb jij hem al gezien? Mooi hè, al die kleuren, als het ware een verbinding tussen hemel en aarde. Ook in deze tijd van lockdown en coronadreiging wil God je er aan herinneren dat Hij er is en dat je niet bang hoeft te zijn. Hij wil je helpen om in deze tijd het goede te doen!